

De wapens neer

Broeders laat ons de kazerne sloopen
En op haar geëffenden grond
Ons zaaien wee in vreugdid hopen
Op oogst, op een blijdaren stond
De wreede wap'nen neergesmeten
D'uniform rukt u van het lijf
En alom weergalme 't van de kreten:
Komt broeders staakt dit moordbedrijf

De wapens neer

Voortaan soldaten
't Kruit ten prooi aan den wind gelaten
Het helsch kanon ontbrand' niet meer
geen valsche roem en eer voor soldaten
Breekt de zwaarden over de knieën
En regimenten gaat uiteen

Met wat recht dwingt men ons te leeren
Die vloekbare kunst van het staal?
Zullen wij dan eeuwig blijven eeren
Dat menschonterend schandaal?
Neen, neen, niet langer mag m'ons leiden
Naar de slachtplaats als het vee
Wil men ons tot oorlogshelden wijden
Wij zijn soldaten van de vree!

De wapens neer

Voortaan soldaten
't Kruit ten prooi aan den wind gelaten
Het helsch kanon ontbrand' niet meer
geen valsche roem en eer voor soldaten
Breekt de zwaarden over de knieën
En regimenten gaat uiteen