

geen  
afzender toe

Enkele momenten waarop ik me niet vrij voel:

Op school:

Je zit op school, hebt repetities achter de rug en bent in 'n dromerige bui. Iedere leraar heeft wat op je aan te merken en je wordt y uwe vastgehouden en opgesloten in 'n rok waar alles je overleert. Je kunt 'n moord doen om te ontsnappen van die druillende spanning.

Thuis: Driëdagavond - Vriend belt met 'n heerlijk plan - Toestemming vragen - Studeren voor je eindexamen dus gaat het hele plan niet door.

De antie: Je wilt 's avonds uit met 'n franse jongen. Pa en Ma zijn 't er niet mee eens, ze willen eerst weten wat hij studeert, leeftijd, werk van z'n vader, hoe en waar hij woont en ~~zich~~ kennis maken met z'n ouders eerder gebeurt 't niet! Je gaat toch, gewoon de hele vakantie bij pa en moe blijven en 'n donderbui incasseren.